

Titel: Udrag fra »Løse Papirer fra 48«

Citation: "Søren Kierkegaards Skrifter, Bd. K27", i *Søren Kierkegaards Skrifter, Bd. K27*, udg. af Niels Jørgen Cappelørn; Joakim Garff; Johnny Kondrup; Tonny Aagaard Olesen; Steen Tullberg, Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2011 . Onlineudgave fra Søren Kierkegaards Skrifter: <https://tekster.kb.dk/text/sks-p400-kom-shoot-p-7039.pdf> (tilgået 02. august 2024)

Anvendt udgave: Søren Kierkegaards Skrifter, Bd. K27

Ophavsret: Materialet er dedikeret til public domain. Husk dog altid at kreditere ophavsmanden.
[Læs CC0-erklæringen](#)

◀ **Han varsler en Reaktion mod ... Ministerium ... »Nord og Syd.**◀ : sigter til følgende passage i nr. XXXVII i Sibberns artikel på forsiden af *Nyt Aftenblad* (493,5): »De tale om en Reaction, som spørger. Javist spørger den. Men hvad vil Dette sige? Den laver sig [gør sig rede] til at rejse sig af Graven, for at holde Dommedag med Dem, som sidde høit udi egen Indbildning. Og den vil komme fra alle fire Verdens Hjørner. Fra den gamle Dygtigheds Side vil den komme, og gid vi nu maatte faae den grundige og omfattende Kritik af den hele Oppositions Færd fra 1840 af, som vi fra denne Dygtigheds Haand haabe. Fra den unge Genialitets Side vil den komme eller staaer der allerede lyslevende under Skikkelse af 'Nord og Syd', og skal nok varetage sig selv, saa at den ikke forspilder sig. Fra Fremtidens store sociale Opgavers allerede længe dannede Arnested vil den komme eller er vel ogsaa allerede tilstede for længe siden. Fra den christelige, religiøse og etniske Opfyldtheds Side vil den komme, og her tænker jeg ogsaa, at vi allerede have den.« Forud har Sibbern redegjort for, at den opståede uro over en våbenstilstand i borgerkrigen (483,31), der varsler en reaktion, har sin baggrund i ånden fra 20. marts 1848 fremkaldt af den tanke: »Fædrelandet er i Fare«; 20. marts var dagen, da rygtet om et slesvig-holstensk oprør nåede København. Med »Nord og Syd« refererer Sibbern til *Nord og Syd. Et Maanedsskrift*, udg. af M.A. Goldschmidt (493,34). – **det nu bestaaende Ministerium**: sigter til »Martsministeriet«; efter at kongen den 21. marts 1848 havde opløst sit hidtidige ministerium, udnævnte han det første konstitutionelle ministerium under ledelse af statsrådspræsident, grev A.V. v. Moltke den 24. marts, deraf navnet »martsministeriet«.

I trykt udgave: Bind 27 side 493 linje 10