

Titel: Udrag fra Journalen NB20

Citation: "Søren Kierkegaards Skrifter, Bd. K23", i *Søren Kierkegaards Skrifter, Bd. K23*, udg. af Niels Jørgen Cappelørn; Joakim Garff; Anne Mette Hansen; Johnny Kondrup, Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2007 . Onlineudgave fra Søren Kierkegaards Skrifter: <https://tekster.kb.dk/text/sks-nb20-kom-shoot-nb20-262.pdf> (tilgået 17. juli 2024)

Anvendt udgave: Søren Kierkegaards Skrifter, Bd. K23

Ophavsret: Materialet er dedikeret til public domain. Husk dog altid at kreditere ophavsmanden.
[Læs CC0-erklæringen](#)

◀ **Han forklarer at Kjerlighed til Gud er at elske Næsten ... i Ulykke og Forsmædelse** : fri gengivelse af følgende passage i *En christelig Postille* bd. 2, s. 122f., hvor Luther siger: »Et andet Spørgsmaal: 'Hvorledes kan Kjerlighed til Næsten være Lovens Fylde, da vi dog skulle [skal] elske Gud over alle Ting, ogsaa over Næsten?' / Svar: Det har Christus selv opløst [forklaret], der [når] han siger, Matth. 22, 39: *Det andet Bud er ligt det første, og gjør Kjerligheden til Gud lige med Kjerligheden til Næsten.* Og det af en dobbelt Grund: / Først, fordi Gud ikke behøver vor Gjerning eller Velgjerning, men har viist os til Næsten dermed, at vi skulle [skal] gjøre mod Næsten, hvad vi ville [vil] gjøre mod Gud. Han forlanger ikke andet, end at vi skulle troe paa ham og agte ham for Gud. Thi selv hans Ære prædikes ej paa Jorden af anden Grund, end at Næsten derved skal omvendes og bringes til Gud. Dog kaldes det altsammen Guds Kjerlighed, og det skeer ogsaa Gud til Kjerlighed, men Næsten til Baade. / For det andet, fordi Gud har gjort Verden til en Taabe, og vil elskes, ogsaa under Kors og Jammer. Efterdi [fordi, da] Verden, siger Paulus I Cor. I, 21: *for idel Viisdom ikke erkjendte Gud i hans Viisdom, da behagede det Gud, formedelst [ved] denne Prædikens Daarlighed [dårskab], at gjøre dem salige, som troe.* Derfor har han ogsaa opoffret sig selv i Jammer og i Korsets Død, og givet sine Troende det samme at lide, paa det [for at] Alle som ej have villet elske Gud tilforn, der [da] han gav Mad og Drikke, Ære og Formue, nu skulle elske ham i Hunger og Kummer, i Ulykke og Forsmædelse. Altsaa skulle [skal] alle Kjerlighedens Gjeringer tage Hensyn til den elendige og nødtørftige Næste. Hvo [den] som vil tjene Gud, skal tjene ham i de Ulykkelige. Saaledes drages Budet om Guds-Kjerligheden ganske ned i Broder-Kjerligheden.«

I trykt udgave: Bind 23 side 416 linje 25