

Titel: Udrag fra Københavnspostens Morgenbetragtninger i Nr. 43

Citation: "Søren Kierkegaards Skrifter, Bd. K14", i *Søren Kierkegaards Skrifter, Bd. K14*, udg. af Niels Jørgen Cappelørn; Joakim Garff; Johnny Kondrup; Tonny Aagaard Olesen; Steen Tullberg, Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2010 . Onlineudgave fra Søren Kierkegaards Skrifter: <https://tekster.kb.dk/text/sks-km-kom-shoot-km-21.pdf> (tilgået 23. juli 2024)

Anvendt udgave: Søren Kierkegaards Skrifter, Bd. K14

Ophavsret: Materialet er dedikeret til public domain. Husk dog altid at kreditere ophavsmanden.
[Læs CC0-erklæringen](#)

◀ **»Barndommen«, hvori vi leve** : sigter til Orla Lehmanns artikel »Trykkefrihedssagen. V« (13,1), hvor det med henblik på århundredets to første årtier hedder, s. 169, sp. 2: »Ved den ethvert Folk iboende – om vi saa tør udtrykke os – vegetative Kraft lægedes imidlertid lidt efter lidt Landets Saar, og alt, som man kom mere til Kræfter, voxede ogsaa Modet og Tilliden til en bedre Fremtid, og alt som hver Enkelt begyndte at faae det bedre, tiltog ogsaa Lysten til at tænke paa og arbeide for det Heles Vel. Dette vaagnende Statsborgersind, dette saa ofte miskjendte Noget, som vi tænke os ved det saa ofte misbrugte Ord Almeenaand, er det, hvoraf Danmark skal vente sin Gjenfødelse, men, hvorvel den ved Julirevolutionen [Paris 1830], ved Provindsialstændernes Indførelse [1834] og første Virksomhed og ved den vedvarende Trykkefrihedskrisis har faaet et kraftigt og befrugtende Stød, saa vil dog ingen kunne nægte, at den hos os endnu er i sin første Barndom, og hidtil desuden har maattet kjæmpe med for mange Gjenvordigheder, til at den skulde have udviklet sig med nogen synderlig Kraft.«

I trykt udgave: Bind 14 side 14 linje 15