

Titel: En Monolog

Citation: "En Monolog", i *Søren Kierkegaards Skrifter, Bd. K14*, udg. af Niels Jørgen Cappelørn; Joakim Garff; Johnny Kondrup; Tonny Aagaard Olesen; Steen Tullberg, Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2010 . Onlineudgave fra Søren Kierkegaards Skrifter: <https://tekster.kb.dk/text/sks-em-kom-shoot-id70f146b3-8b17-43d6-a7ed-889db65903f2.pdf> (tilgået 10. juli 2024)

Anvendt udgave: Søren Kierkegaards Skrifter, Bd. K14

Ophavsret: Materialet er dedikeret til public domain. Husk dog altid at kreditere ophavsmanden.
[Læs CC0-erklæringen](#)

◀ **En Monolog** : Artiklen er en gennemskrivning af journaloptegnelsen NB33:2 (1854), i SKS 26, 247.

I trykt udgave: Bind 14 side 205 linje 1

◀ **Deri har jo dog aabenbart Studenstrup Ret ... alle kloge Mænd her og der indrømme** : SKs fingerede tale – »brave Mænd« er ikke et citat – udtrykker den naive Studenstrups opfattelse, som den findes i Holbergs komedie *Den Ellefte Junii* (1724). Skyldenborg har en gæld på 1.000 rigsdaler hos den rige jyske forpagter Studenstrup, der forfalder til betaling den 11. juni, men da han ingen penge har, udtænker hans tjener Henrich en listig løsning på problemet. Den unge Niels Studenstrup, søn af forpagteren, ankommer til København for at opkræve gælden. Henrich modtager ham og lader, som om han er hans fætter, der studerer i København. Henrich overtaler Studenstrup til at overføre Skyldenborgs gæld til Lars Andersen, en opdigtet rig københavner, der ejer en del gårde i byen, mod at få renter for gælden og prioritet i en af gårdene. Desuden har Henrich fået en kammerat af Skyldenborg til at udgive sig for at være Lars Andersen og udvalgt Rådhuset til at være den gård, Studenstrup skal have prioritet i. I 3. akt, 6. scene, spørger Henrich, hvad Studenstrup synes om »Lars Andersens store Gaard paa Torvet«. Studenstrup svarer: »Det var et skønt Huus nok, Fetter, men det var saa underlig bygget.« Hertil siger Henrich: »Det Huus kand jeg forsikkre Monfrere ikke blev solgt under 20000 Rixdaler, han har selv ladet det bygge, men jeg tør sige ikke med 30000 Rixdaler.« Det undrer Studenstrup, at nogen vil sætte så mange penge i en bygning. Hertil siger Henrich: »Ach! hvad meener I Lars Andersen agter 30000 Rixdaler, ikke meere end Monfrere 10 Rixdaler.« Pludselig dukker Lars Andersen op i skikkelse af Skyldenborgs kammerat; og da han indrømmer, at Skyldenborg har penge til gode hos ham, fortæller Henrich ham, at Studenstrup ønsker at opsiges sit tilgodehavende på 1.000 rigsdaler hos Skyldenborg for at overføre gælden til et sikrere sted. Det ender med, at der bliver indgået aftale om, at Skyldenborgs gæld til Studenstrup skal overføres til Lars Andersen, og at Studenstrup skal have prioritet i den »store Gaard paa Torvet«, dvs. Rådhuset. *Den Danske Skue-Plads* (173,68) bd. 2. Bindene er uden årstal og sidetal. – **ville:** vil. – **Raad- og Domhuset:** beliggende på Nytorv i København (se kort 2, AB2). – **hans Farbroder i Thy, Alle i Salling:** SKs tildigtning.

I trykt udgave: Bind 14 side 205 linje 2

◀ **de kunne:** kan.

I trykt udgave: Bind 14 side 205 linje 11

◀ **4 Mk. 8 Sk.** : dvs. 4½ mark (164,1); et ringe beløb.

I trykt udgave: Bind 14 side 205 linje 12

◀ **en Slags god Gjerning** : spiller på Rasmus Nielsens titel på artiklen »En god Gjerning« (143,65).

I trykt udgave: Bind 14 side 205 linje 50

◀ **1000 studerede Mænd** : dvs. præstestanden (141,36).

I trykt udgave: Bind 14 side 205 linje 52

◀ **Den 6te Mai** : samme dato som forrige artikels efterskrift (202,47).

I trykt udgave: Bind 14 side 205 linje 54