

Titel: Kongehuset og offentlige myndigheder

Citation: "Kongehuset og offentlige myndigheder", i *Søren Kierkegaards Skrifter, Bd. K28*, udg. af Niels Jørgen Cappelørn; Joakim Garff; Johnny Kondrup; Tonny Aagaard Olesen; Steen Tullberg, Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2012 . Onlineudgave fra Søren Kierkegaards Skrifter: <https://tekster.kb.dk/text/sks-b120-txr-shoot-k2.pdf> (tilgået 27. juli 2024)

Anvendt udgave: Søren Kierkegaards Skrifter, Bd. K28

Ophavsret: Materialet er dedikeret til public domain. Husk dog altid at kreditere ophavsmanden.
[Læs CC0-erklæringen](#)

2. Datering og kronologi

Gruppen består af breve til sekretæren på Regensen, Frederik Fabricius, til Københavns Universitet, til kong Christian VIII, til det Kongelige Bibliotek, til Professor S.M. Trier på Frederiks Hospital, en anbefaling til Tage Algreen-Ussing samt et brev til dronning Caroline Amalie. Der er alene tale om breve fra SK, alle af formel karakter, og altså ikke egentlige brevvekslinger. Med undtagelse af Brev 125 til Algreen-Ussing er dateringen ukompliceret.

Brev 120 er et følgebrev til et eksemplar af *Af en endnu Levendes Papirer* stilet til sekretæren på Regensen, F. Fabricius. Brevet er udateret, men da den medfølgende bog udkom den 7. sept. 1838, må brevet være skrevet omtrent samtidig.

Brev 121 til Københavns Universitet er dateret den 2. juni 1840. Brev 122, en anmodning til Christian VIII, er dateret den 2. juni 1841, og Brev 123, til Det Kongelige Bibliotek, er dateret den 31. okt. 1844.

Brev 124 til S.M. Trier er udateret. Brevet angår SKs logerende, snedkersvenden Frederik Christian Strube, der fra den 1. til den 9. dec. 1848 var indlagt på Frederiks Hospital, hvor Trier var professor.* Da det omhandler Strubes forhold under indlæggelsen og umiddelbart efter udskrivelsen, kan det nogenlunde sikkert dateres til dec. 1848.

Brev 125, til T. Algreen-Ussing, bærer dateringen 25. juni, men uden årstal. Der er tale om en anbefaling af enken Abelone Hedberg til det Kofoedske legat. Da hun blev enke den 30. juli 1848,* kan brevet tidligst være fra 1849. Abelone Hedberg flyttede senere til Hillerød, hvor hun døde, og brevet må være blevet afsendt inden da, og det er muligvis allerede sket i 1849.*

Brev 126 til dronning Caroline Amalie er udateret, men det er et følgebrev sendt med *Kjerlighedens Gjerninger*, og det fremgår af brevet, at det er sendt med et eksemplar af andenudgaven, der udkom den 17. april 1852. Brevet må således være skrevet kort efter denne dato.