

Titel: BREV TIL: Svend Ranulf FRA: Louis Hjelmslev (1944-03-07)

Citation: "BREV TIL: Svend Ranulf FRA: Louis Hjelmslev (1944-03-07)", i *Louis Hjelmslev og hans kreds*, s. 1. Onlineudgave fra Louis Hjelmslev og hans kreds: https://tekster.kb.dk/text/lh-texts-kapsel_122-shoot-workidacc-1992_0005_122_SogS_0550.pdf (tilgået 30. juli 2024)

Anvendt udgave: Louis Hjelmslev og hans kreds

Ophavsret: Materialet kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge det til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

Kære Ranulf, Det er en stor glæde for mig at De interesserer Dem saa aktivt for min sidste bog og har villet have den ulej- lighed at udarbejde saa udføi&ige bemærkninger. Det er en selvfølge, at Jeg vil 'være meget i' MVAf/ interesseret i at besvare dem og i den meningsudvexling som tøn følge heraf.- Jeg antager at Jeg gerne vil be- svare dem skriftligt, saa snart Jeg har faaet tid at gen- nemtsanke dem; det vil sikkert være det bedste grundlag for en eventuel mundtlig forhandling. Jeg har ganske rigtig siden Deres stillingtagen til Zeuthens bog været forberedt paa at der maatte være visse meningsdivergønsler mellem Dem og mig, og ogsaa tænkt paa at det vilde være interessant at høre Deres bemærkninger hvis De leoste min bog. Deres indlæg tøm mens Jeg var ved at udarbejde mit manuskript, og Jeg læste i den anledning strax de principielle afsnit af Zeuthens bog, bl, a. for at faa at vide om der maaske var saa stor overensstemmel- se mellem hans og mine synspunkter at det vilde være ri- meligt for mig at citere ham; dette foretøm mig imidler- tid ikke at være tilfældet. Hu husker Jeg ikke enkelt- hederne uden at tage hans bog frem igen; men der er vist ret væsentlige nuanceforskelle, 1 det mindste. Paa initiativ af dr. Dideriohsen vil der i april bli- ve afholdt to (eller tre) diskussionsmøder om min bog som fællesmøder for Selskabet for filosofi og psykologi, Sel- skab for nordisk filologi og iingvlstkradsen. Det er plan- lagt, at Tranekjær Rasmussen skal indlede paa det ene af disse møder; paa det andet (og evt. tredie) stølge det være en sprogmmand. Der er tale om 13. og 27. april. Det kan vel ikke lade sig gøre at De kom herover til et af disse møder? Jørgensen, Tranekjær og Jeg har siden 1940 (omend med lange afbrydelser) haft en privat lille studiekreds, hvor vi især har drøftet sprogteoretiske spørgsmaal. Den fortsætter stadig. Haar De kommer herover (hvad enten det bliver til april eller senere) kunde vi Jo arrangere en sammenkomst, som De tønde deltage i. Denne tanke fø- rer mig videre til at spørge Dem, om Jeg maatte have lov til at gøre Tranekjær og Jørgensen bekendt med Deres skriftlige bemærkninger; for Tranekjær tønde det nok have særlig Interesse, som led i hans forberedelse til mødet. Med de venligste hilsener fra os til Dem begge Deres hengivne