

Titel: BREV TIL: Adolf Stender-Petersen FRA: Louis Hjelmslev (1940-10-12)

Citation: "BREV TIL: Adolf Stender-Petersen FRA: Louis Hjelmslev (1940-10-12)", i *Louis Hjelmslev og hans kreds*, s. 1. Onlineudgave fra Louis Hjelmslev og hans kreds: https://tekster.kb.dk/text/lh-texts-kapsel_113-shoot-workidacc-1992_0005_113_Lectures_0430.pdf (tilgået 01. august 2024)

Anvendt udgave: Louis Hjelmslev og hans kreds

Ophavsret: Materialet kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge det til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

Louis Hjelmslev og hans kreds,

12 oktober 1940

Kære Stender, Jeg har nu talt med Munksgaard, som til min overraskelse strax uden videre principielt gik ind paa tanken om at forlægge min "Sprogteori" paa egen risi-ko som første bind af Humanistisk samfunds skrifter. Jeg lader Dem for alle tilfældes skyld strax dette vide.

Selvfølgelig er aftalen kun foreløbig; men der var altsaa principielt villighed. Jeg fandt det ikke hensigtsmæssigt at indvi Munksgaard i de overvejelser, vi har haft sammen med Kiær om forlagsspørgsmaalet, men meddelte ham, at jeg havde talt med Dem og med direktør Kiær om sagen, sidstnævnte som repræsentant for trykkeriet da de særlige glosseraatiske tegn findes dær. Munksgaard, som uskede enkelthederne i sin kontrakt med HS, var strax klar over, at tilbud først skulde indhentes fra Aarhus Stiftsbogtrykkerie, men stillede sig paa det - for ham naturlige - standpunkt, at han som forlægger maatte have ret til at indhente flere tilbud. Aftalen blev, at jeg leverer Munksgaard et exemplar af et færdigt manuskript, saa snart det foreligger, hvorefter nærmere aftale vil være at træffe, samt at jeg ikke bestiller de manglende tegn hos Aarhus Stiftsbogtrykkerie, førend disse aftaler er i orden. Munksgaard ser naturligvis ikke gerne, at man paa forhånd yderligere binder sig til et bestemt trykkeri. Aarhus Stiftsbogtrykkerie laver jo ogsaa tegnene hurtigt, saa denne ordning forekommer mig ikke at være nogen ulempe. I praksis nærer jeg ikke megen tvivl om, at det vil blive Aarhus Stiftsbogtrykkerie, der kommer til at trykke bogen, fordi tegnene binder; men forudsætning er naturligvis, at Kiærs tilbud bliver rimeligt; han er jo desværre ret dyr, fordi han ikke har nogen reelle konkurrenter at underbyde: i Aarhus vel overhovedet ingen af betydning, og i Kbh, kun trykkerier med hvilke konkurrencen paa forhånd er ulige. Jeg haaber at faa nærmere besked fra Dem om deres og de to andre udvalgsmedlemmers ankomst hertil og afrejse herfra. Som sagt haaber jeg paa at maatte se Dem alle os mig fro lag aften; ellers maa vi forsøge et andet arrangement. har jeg ikke faaet brev fra Dem (eller en af de andre) inden, prøver jeg at ringe Dem op tirsdag aften.

Hense venlige hilsener, De eres hengivne

og paa gensyn