

Titel: BREV TIL: Louis Hjelmslev FRA: Hans Jørgen Uldall (1945-11-07)

Citation: "BREV TIL: Louis Hjelmslev FRA: Hans Jørgen Uldall (1945-11-07)", i *Louis Hjelmslev og hans kreds*, s. 1. Onlineudgave fra Louis Hjelmslev og hans kreds: [https://tekster.kb.dk/text/lh-texts-kapsel\\_033-shoot-workidacc-1992\\_0005\\_033\\_Uldall\\_0810.pdf](https://tekster.kb.dk/text/lh-texts-kapsel_033-shoot-workidacc-1992_0005_033_Uldall_0810.pdf) (tilgået 18. juli 2024)

Anvendt udgave: Louis Hjelmslev og hans kreds

Ophavsret: Materialet kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge det til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

*Louis Hjelmslev og hans kreds,*

Uldall, H.J., 4f London, 7' Nov. 1945.

Kære Hjelmslev, Hermed en ny levering, som er blevet forsinket i nogle dage ved at jeg er flyttet herintff igen og har faaet travlt. Det tager en forfærdelig tid blot at leve i London, og naar man desuden skal sidde paa kontoret hele dagen, bliver der ikke megen tid til overs for fornuftige gøremaal. Jeg ser ved fornyet gennemlæsning at mine kommentarer har faaet en noget skarp form: det haaber jeg ikke du vil lade dig gaa paa af. Det er jo altid den uskyldige der lider, og det der gjorde mig arrig var snak og spektakkel i kroen, ikke dine glossematiske teorier. Betsy er altid chokeret over min diskussionsform, og skønt hun ikke har læst denne diskussion, er hun alligevel ængstelig for resultatet. "Have you said anything nice about Hjelmslev's book?" spørger hun. Det har jeg naturligvis ikke expliciter, men det turde dog være evident at fremkomsten af din bog har været en meget stor glæde for mig, det er jo lige ved at være første gang i ens liv at man har læst noget virkelig forstandigt. Sommerfelt har jeg stadig ikke kunnet faa fat paa. Jeg prøver daglig at ringe ham op, men det er hidtil ikke lykkedes at faa fat paa ham selv; jeg fortsætter imidlertid. Bette er jo nok det psykologiske øjeblik, for konferencen af undervisningsministre er i fuld gang. Eli Fischer-Jørgensen har sendt mig særtryk af Archiv fur die vergleichende Phonetik, som jeg foreløbig ikke har faaet tid at læse. Jeg hørte igaar tilfældig lidt nyt om tjekkerne: Trnka eksisterer endnu, han har fornylig faaet bøger sendt herfra; Havranek har været i London i sommer. Jeg vil nu prøve at skrive til Trnka o£ se at faa forbindelsen i gang igen, og jeg vil ogsaa undersøge om nogen af dem skulde være her i anledning af konferencen. Lev fremdeles vel, og lad snart høre fra dig. Mange hilsener til jer begge fra os tre. Din hengivne

Uuc -