

Titel: BREV TIL: Louis Hjelmslev FRA: Jens Holt (1940-04-30)

Citation: "BREV TIL: Louis Hjelmslev FRA: Jens Holt (1940-04-30)", i *Louis Hjelmslev og hans kreds*, s. 1. Onlineudgave fra Louis Hjelmslev og hans kreds:  
[https://tekster.kb.dk/text/lh-texts-kapsel\\_024-shoot-workidacc-1992\\_0005\\_024\\_Holt\\_0200.pdf](https://tekster.kb.dk/text/lh-texts-kapsel_024-shoot-workidacc-1992_0005_024_Holt_0200.pdf) (tilgået 05. august 2024)

Anvendt udgave: Louis Hjelmslev og hans kreds

Ophavsret: Materialet kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge det til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

Aarhus, den 30. april 1940

Kære Hjelmslev! Tak for Deres sidste tre breve! Det første om forelæsningserne her i Aarhus var jo kun at tage til efterretning; ingen her vil bebrejde Dem en saadan udsættelse - naturligvis. Vi haaber, at forholdene tilj' efteraaret vil være saadanne, at et besøg herovre vil være muligt. De to sidste breve modtog jeg i gaar, og takker meget for dem. Baade det lille brev med raadet om at drikke et glas vin til middag op antydningen af, at jeg kunde vente officiel meddelelse om fakultetets afgørelse med hensyn til min disputats i løbet af c. 14. dage. Dermed er saa vel spændingen udløst, og jeg er meget glad over resultatet. Det kommer som et lille lyspunkt i disse lidt tunge tider. Ogsaa jeg vilde glæde mig, om det skulde lykkes at faa en debat om bogen, især' mellem Dem og mig. Jeg har en fornemmelse af, at De i højere grad end Høeg har haft forudsætninger for at forstaa, hvad jeg har villet udtrykke igennem den. Det læste jeg af Deres bedømmelse fra indstillingen. Det er ikke sikkert paa, om jeg forstaaer den almindelige sammenhæng, som hele arbejdet efter min mening skulde passe ind i. Skulde det ikke være at faa en offentlig disputation har jeg en anden idé, hvorved debatten mellem Dem og mig kunde komme alligevel: at Deres forelæsning i efteraaret kombineres med et møde i Humanistisk Samfund, hvor jeg forelægger mit arbejde, og hvor De saa kan være en slags opponent. Vi vil give et møde i hytte-igt resultat end en disputation, hetop en debat med Dem vilde jeg meget undvære. Jeg takker for Deres redaktionelle bemærkninger og de smaa pæne ord i slutningen af brevet fra 27. ds. De bemærkninger skal blive taget ad notam, og jeg vil følge Deres raad, idet jeg tror at lektor Olesen vil være villig til at gennemlæse en korrktur. Dg skal nok faa en 2. korr. Det var en skam, at forholdene tvang til at udsætte Deres og Deres kones besøg herovre, vi havde ellers glædet os meget til det. Vi lever ellers ganske roligt - er. Alle tænker vi naturligvis paa det samme. Bliv kommet tilbage hertil i god behold. Mange hilsener til Dem begge ogsaa fra min kone. Deres hengivne

/