

Forfatter: Zahrtmann, Kristian

Titel: BREV TIL: Dannekiold-Samsøe, Sophus Adam FRA: Zahrtmann, Kristian (1905-08-18)

Citation: Zahrtmann, Kristian: "BREV TIL: Dannekiold-Samsøe, Sophus Adam FRA: Zahrtmann, Kristian (1905-08-18)", i *Kristian Zahrtmann - en mindebog bygget over hans egne optegnelser og breve fra og til ham*, Samlet og Udgivet Af F. Hendriksen, s. 529.  
Onlineudgave fra Danmarks Breve: <https://tekster.kb.dk/text/letters-002223277-000-shoot-L0022232770000337.pdf> (tilgået 28. april 2024)

Anvendt udgave: Kristian Zahrtmann - en mindebog bygget over hans egne optegnelser og breve fra og til ham

Ophavsret: Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

[Læs Public Domain-erklæringen](#)

*K. Z. til S. Danneskiold-Samsøe. Civita d'Antino 1905 18/8:*

...De siger jo at De altid har opdraget Dem selv, jeg synes De har gjort det godt, men saa maa De vel ogsaa være glad ved at blive gjort opmærksom paa, hvorledes jeg ser Sagen. Paa Skolen regner jeg Dem forat have været meget flittig og at have gjort netop hvad De skulde. Nu vilde jeg tro, at ved at arbejde paa egen Haand burde den udmærkede Flid langsomt tage til, De har selv sagt, at De har længere Hviletider nødvendig, men giver man for meget efter, er jeg bange for, at Hvilen tager til paa Arbejdets Bekostning.... Jeg forstaar derfor, at De søger bort.... Bliver det Italien, vil jeg stærkt raade Dem til at samle Dem om et eller to Steder, ikke dele Dem til mange. Det plejer altid gøre Skade.... Her er guddommelig skønt, glimrende Arbejdsforhold, men iøvrig er Huset ved at tabe sig, da vi er formange, ikke Mænd men Damer. Her er Christiansen, Wilhelm og jeg soli.... Clement laver altid Mad med Damerne ved Bordet, og da vi baade spise for meget og for længe faar man Kvalme af al denne opfantaserede Haresteg med Flødesauce, Rødgrød og Pandekager med mulig Æblegrød imellem, mulig Honning à la Inglese eller syltede Brombær. Jeg vil ingenlunde blive ked over om De gifter Dem, men for mange Kvinder i Selskabet virker demoraliserende og den gamle Skik, at Kvinderne ikke spiste i Mændenes Selskab er gavnligt for Kulturens Udvikling. I min Ungdom var der endnu mange Herremiddage. Blot den Respekt det giver s. 530 Kvinderne for Mændenes større Dannelse og Moralitet er samfunds-opdragende. Saa Fruerne ... dette, de vilde blive rasende.... Holbø er næsten den bedste af os Alle. Han har et Billed med fire Bondepiger der i Graavejr tale sammen i Græsset, det er næsten sublimt.... Men Misundelsen sagde idag at de var tegnede som saas de i en blank Sølvske. Wilhelm maler et stort Billed fra Torvet, hvor jeg sidder og maler omgivet af mange kigende Civitanere.... Det er et stort, energisk Arbejde, hvorpaa han offerer hele Somren. Mogensens bedste Billeder fra hele Italien blive vist herfra....