

Forfatter: Grundtvig, N. F. S.

Titel: Udrag fra Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen

Citation: Grundtvig, N. F. S.: "Grundtvigs værker", i Grundtvig, N. F. S.: *Grundtvigs værker*, Faculty of Arts, Aarhus University, s. 244. Onlineudgave fra Grundtvigs Værker: https://tekster.kb.dk/text/gv-1847_874-txt-shoot-idm13809.pdf (tilgået 04. august 2024)

Anvendt udgave: Grundtvigs værker

Ophavsret: Materialet er dedikeret til public domain. Du kan kopiere, ændre, distribuere og fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk dog altid at kreditere ophavsmanden.

[Læs CC0-erklæringen](#)

Gylfe-Legen forklarer selv sit Navn med den Fortælling, at Kong *Gylfe* i *Sverrig*, som ei noksom kunde undres over, at *Asa-Folket* var saa berømt og 245lyksaligt, vilde gjerne vide, om de havde det af dem selv, eller skyldte deres *Guder* det, og aflagde desaarsag forklædt, under Navn af *Gangler*, et Besøg i *Asgaard*. Asamændene forudsaae imidlertid hans Komme, og magede det saa med Øineforblindelse, at *Gylfes* Øie mødte strax en Borg, der, ligesom *Valhall*, var takt med forgyldte Skjolde, og han fandt derinde et stort Kæmpelag med tre Høvdinger: *Harr*, *Jafnharr* og *Thridi* (Høi, Jævnhøi og Trediemand), blandt hvilke *Harr* førde Ordet og besvarede alle *Ganglers* Spørgsmaal om *Guderne*, som det kunde været *Odin* selv. Saasnart imidlertid Samtalen var ude, hørde *Gylfe* et forskrækkeligt Bulder, og da han saa sig om, stod han paa den vilde Mark, hvor der var hverken Borg eller Folk, hvorpaa han vendte hjem og fortalte Alt hvad han havde hørt, som siden gik fra Mund til Mund.