

Forfatter: Grundtvig, N. F. S.

Titel: Om en god Skolebog i Verdenshistorien

Citation: Grundtvig, N. F. S.: "Om en god Skolebog i Verdenshistorien", i Grundtvig, N. F. S.: *Grundtvigs værker*, Faculty of Arts, Aarhus University. Onlineudgave fra Grundtvigs Værker: [https://tekster.kb.dk/text/gv-1845\\_809-txt-shoot-idm89.pdf](https://tekster.kb.dk/text/gv-1845_809-txt-shoot-idm89.pdf) (tilgået 10. maj 2024)

Anvendt udgave: Grundtvigs værker

Ophavsret: Materialet er dedikeret til public domain. Du kan kopiere, ændre, distribuere og fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk dog altid at kreditere ophavsmanden.

[Læs CC0-erklæringen](#)

## Om en god Skolebog i Verdenshistorien.

Da jeg, vel alt for et Par Aar siden, saae en Priis paa 1000 Daler udsat for en god *Skolebog i Verdenshistorien*, da glædede det mig naturligviis at see *Majestædens* Opmærksomhed henvendt paa denne for Dannelsen høist vigtige Sag; men jeg ventede ikke noget heldigt Udfald, saa det undrede mig slet ikke, da jeg for et Par Dage siden saae, at *Intet* af de indsendte Arbeider var paa nogen Maade fundet *fyldestgjørende*. Deels troer jeg nemlig, at denne Sag mindre egner sig til en Priis-Udstilling, og deels var der et Vilkaar tilføiet, husker jeg ret, af *Universitets-Directionen*, som i mine Øine gjorde det aldeles urimeligt, at nogen Mand, der var Arbeidet voxen, vilde indlade sig derpaa.

Veed man nemlig, at en god *Skolebog i Verdenshistorien*, svarende til Tidens Krav og Ungdommens Tarv, er ikke alene i Danmark og hele *Norden*, men i hele *Verden* et stort *Savn*, og tillige en stor *Opgave*, som kun meget *Faa* vil kunne løse, da seer man let, at en **Priis-Udstilling** rimeligviis vil være forgjeves, da de meget *Faa*, man maatte ønske ved denne Leilighed vilde gjøre deres Bedste, neppe vil have *baade* Lyst og Raad til at anvende Tid og Flid aldeles paa det *Uvisse*, og snarest til lidt *Ærgrelse*, naar Arbeidet maaske ei fandt det Bifald, hvorpaa det efter deres Overbeviisning havde Krav. Langt snarere vilde man derfor, efter mine Tanker, faae en *forholdsviis* god *Skolebog i Verdenshistorien*, hvis man henvendte sig til En af de *Faa*, man troede Arbeidet voxen, sagde, *hvordan* man ønskede Bogen, tilbød et passende *Honorar* for den i *alle Tilfælde*, og en smuk *Kjendelse*, hvis man fandt Opgaven løst.

Foretrak man imidlertid en *Priis-Udstilling*, da maatte i mine Tanker enten Prisen være betydelig større, eller den saakaldte *Lykkelige* dog i det mindste beholde *Eiendomsret* over sit eget Arbeide, kun indskrænket, som før sædvanlig, ved en *bestemt* billig Priis paa *Skolebogen*; thi skulde han, som *sidst*, for Udsigten til 1000 Daler, give *Afkald* paa *Honorar* for sit Arbeide, da vilde vist ingen Historiker af nogen Størrelse indlade sig paa saa fattige Vilkaar. Kunde og vilde nemlig Nogen skrive en god *Skolebog i Verdenshistorien*, der, som sagt, er et stort og *almindeligt*, daglig mere følt *Savn*, da kunde han, selv i det lille *Danmark*, magelig faae et større *Honorar* end 1000 Daler, og, vilde han lade den oversætte i *Haandskrift*, rimeligvis i *Tydskland* eller *Engeland* finde en Forlægger, der ikke pruttede, og hvad skulde da bevæge ham til at *indsende* et Arbeide, som, selv naar det erkjendtes for *mesterligt*, ei engang lønnede ham *haandværksmæssigt* for den Tid og Bekostning, han havde anvendt derpaa!

Disse Tanker, som jeg, for Sagens Vigtigheds Skyld, syntes ei længere at maatte fortie, anbefaler jeg hermed til Kyndiges Opmærksomhed, uden videre at ændse, hvordan de maatte blive bedømte.

N. F. S. Grundtvig.