

Forfatter: Grundtvig, N. F. S.

Titel: Femtende September 1820

Citation: Grundtvig, N. F. S.: "Femtende September 1820", i Grundtvig, N. F. S.: *Grundtvigs værker*, Faculty of Arts, Aarhus University. Onlineudgave fra Grundtvigs Værker: https://tekster.kb.dk/text/gv-1820_355-txt-root.pdf (tilgået 23. april 2024)

Anvendt udgave: Grundtvigs værker

Ophavsret: Materialet er dedikeret til public domain. Du kan kopiere, ændre, distribuere og fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk dog altid at kreditere ophavsmanden.

[Læs CC0-erklæringen](#)

1

Femtende September 1820.

Kjøbenhavn. Trykt hos Andreas Seidelin, Hof- og Universitets-Bogtrykker.

2

Mel. Jeg synger gjerne om Kongers Magt.

- 1 **J**eg synger gjerne om Dannemænd,
Og hilser glad deres Fødsels-Dage;
Thi fik vi Mængde af dem igien,
Kom bedre Tider og bradt tilbage,
Ja, lægt var Saaret,
Hvis, tit om Aaret,
En Dag som denne os havde baaret
En Dannemand.
- 2 Jeg synger gjerne til Deres Priis,
Som Danske-Lov *kan* med Kløgt fordreie,
Men vælge heller, paa gammel Viis,
I rene Hænder dens Guld at veie,
Gid slige Sange
I Dane-Vange
Med Rette tækkes Jurister mange,
Som Vennen her!
- 3 Jeg synger gjerne om Venne-Tro,
Den sjelden, siger man, er at finde,
Men at den findes, i Dag saa fro
Ei Ene drages jeg dog til Minde;
Thi Vennens Lige,
Tør frit vi sige,
Som her vi hilse, vil Ingen vige
I Vædde-Strid!
- 4 Jeg synger gjerne om gamle Ting,
Der er, som Vin og som Venner, gode;
Med hvide Lokker, i Venne-Ring,
Hver Ædling bænke sig vel til Mode!
Da Snese Gange,
Ved glade Sange,
Vor Treschow! tømmes, i Kreds af Mange,
Som nu, Din Skaal!
- 5 Jeg synger gjerne om Guldets Glands,
Naar ret den stædes, og selv er ægte;
At Sølv, forgyldt, er en deilig Krands
Om Brude-Tinding, skal Ingen nægte;
Den blank sig vinde
Om Brudens Tinde,
Som Treschow fæsted til Sjæls Veninde
I Ungdoms-Aar!