

Forfatter: Grundtvig, N. F. S.

Titel: Udrag fra Fornioter

Citation: Grundtvig, N. F. S.: "Grundtvigs værker", i Grundtvig, N. F. S.: *Grundtvigs værker*, Faculty of Arts, Aarhus University, s. 194. Onlineudgave fra Grundtvigs Værker: https://tekster.kb.dk/text/gv-1817_312_9-txt-shoot-idm201.pdf (tilgået 02. maj 2024)

Anvendt udgave: Grundtvigs værker

Ophavsret: Materialet er dedikeret til public domain. Du kan kopiere, ændre, distribuere og fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk dog altid at kreditere ophavsmanden.

[Læs CC0-erklæringen](#)

Det var Mythen om Forniotur og hans Afkom, hvorpaa Schøning grundede sin Deling af Norge mellem Norrs og Gorrs Slægt, og da Ingen siden har beskrevet Norges Oldtid, har ovennævnte Mythe endnu for Øieblikket en Vigtighed, som den ellers neppe kunde hjemle sig. Ligesaa stor en Glæde som det for Nordens Oldgrandsker bør være, selv i et mythisk Vink at see et Glimt af Lys over den mørke Tid, selv i et enkelt historisk Navn, dog at høre en Lyd fra de tause Dage, ligesaa glædelig bør den Opdagelse være ham, at hvad der for et Øieblik kunde synes et historisk Vink, kun er et Natur-Spil; thi derved sikkres han for et Vildspor. Mythen om Forniotur synes nu vist nok ikke at have noget Forførende ved sig, men den har dog, blandt Andre, forført baade Schøning og Suhm, og forgiæves beviiste og spottede Ihre, i sit Brev til Lagerbring om Edda, de lode sig ikke rokke fra Norr og Gorr og den gamle Snee. Uagtet jeg nu vil troe, at Ingen lettelig vedkiender sig den Fornioterske Troe, der selv, som en Tjener af Utgarde-Loke, har villet spille Bas med Asalæren, saa ere dog Norr og Gorr krøbne ind i vore Compendier, og mod Spøgelser maa man være paa sin Post, naar, som nu vel er Tilfældet, deres Time nærmer sig. Det er mig derfor meget kiært, ved Ovenstaaende, at være blevet foranlediget til en Revision af hele Eventyret, og jeg vil da meddele mine Læsere den fuldstændige Stamtavle, som den er at finde i den saakaldte Norges Opdagelse (Fundinn Noregur) og i Thorsten Vikingsons Saga.