

Titel: BREV TIL: unsure FRA: Louis Hjelmslev

Citation: "BREV TIL: unsure FRA: Louis Hjelmslev", i *Louis Hjelmslev og hans kreds*, s. 2.
Onlineudgave fra Louis Hjelmslev og hans kreds: https://tekster.kb.dk/catalog/lh-texts-kapsel_051-shoot-wacc-1992_0005_051_Czech_0430_p2_bP1_TB00001/facsimile.pdf
(tilgået 27. juli 2024)

Anvendt udgave: Louis Hjelmslev og hans kreds

Ophavsret: Materialet kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge det til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

Jeg medbragte fra Danmark en række specielle kommissioner, først og fremmest fra det slaviske institut ved Aarhus Universitet vedrørende en længere række sager, desuden fra Statens Lektoratsudvalg og tillige fra professor Stender-Petersen personlig vedrørende spørgsmålet om det danske lektorat i Praha, samt faglige forespørgsler fra Professorerne K. Grenbeck, Torben Lund og O. E. Ravn. Disse kommissioner er udført med undtagelse af professor Ravn's forespørgsel, som viste sig umulig at fremsætte p.g.s. professor Hronnýs sygdom. Fra Tjechoslovakisk side blev der stillet talrige konkrete forslag af forskellig art vedrørende samarbejde med Danmark, hvorom der er sket henvendelse fra min side til de paagældende institutioner og enkeltpersoner herhjemme. Det antal kommissioner, jeg bragte med hjem, overgik langt antallet af dem, jeg havde med til Tjechoslovakiet. Jeg mødte overalt en overordentlig stor interesse for samarbejde med dansk videnskabelig forskning og undervisning, og man lagde fra Tjechoslovakisk side særlig vægt paa, at samarbejdet fik en konkret form, saa at man ikke blev staaende ved almindelige og mere abstrakte aftaler. Hvad man er særlig interesseret i fra Tjechoslovakisk side er udveksling af lærere, udveksling af studerende og i nogle tilfælde tillige af kandidater, og udveksling af publikationer. Herom vil der nærmere blive gjort rede nedenfor. Dog skal det paa forhånd fremhæves, at man i det Tjechoslovakiske undervisningsministerium fremhævede sin interesse for udsendelse eller udveksling af gymnasiallærere i moderne sprog for at studere undervisningsmetoder, og at man i almindelighed fra de Tjechoslovakiske universiteters side nærer et stærkt ønske om udveksling af publikationer med danske videnskabelige institutter. I forbindelse hermed maa det bemærkes, at det i Tjechoslovakiet er sædvanligt, at de enkelte fakulteter, undertiden ogsaa universiteterne i deres helhed, udgiver større videnskabelige publikationsserier. Fra dansk side maatte man da antagelig indgaa paa dette forslag om udveksling paa den maade, at man som modydelse sender publikationer fra videnskabelige institutter, i nogle tilfælde muligvis fra videnskabelige institutioner uden for de danske universiteter. Det vil være af stor betydning, om man fra alle danske institutters side vil have opmærksomheden henvendt herpaa, og desuden at man i saa stort omfang som muligt sender friekopplare af afhandlinger til Tjechoslovakiske kolleger og institutter, idet forholdet er det, at tilgangen baade fra Øst- og Vesteuropa endnu er meget stærkt hemmet i Tjechoslovakiet.

I. Universiteterne (med deres biblioteker og institutter).

1. De Tjechiske universiteter:

De Tjechiske universiteter var som bekendt lukket i protektoratetiden, hvilket har bevirket, at der nu findes en ganske overordentlig tilstrømning af studerende, der paalægger universitetsmyndighederne et ekstraordinært stort arbejde, særlig da samtidig adskillige lærerkrafter er blevet berøvet universiteterne. Ved de to store universiteter i Praha og i Brno blev 64 universitetslærere dræbt af okkupationsmyndighederne (hanrettede eller døde i fangelejre og koncentrationslejre), medens 47 overlevede deres ophold i fængsler og fangelejre, men ofte med nedbrudt helbred. Desuden er en del universitetslærere afgangset ved døden antagelig p.g.s.