

Titel: BREV TIL: Louis Hjelmslev FRA: Eli Fischer-Jørgensen (1943-05-12)

Citation: "BREV TIL: Louis Hjelmslev FRA: Eli Fischer-Jørgensen (1943-05-12)", i *Louis Hjelmslev og hans kreds*, s. 2. Onlineudgave fra Louis Hjelmslev og hans kreds:
https://tekster.kb.dk/catalog/lh-texts-kapsel_037-shoot-wacc-1992_0005_037_EliFischerJorgensen1934-48_0640_p2_bP1_TB00004/facsimile.pdf
(tilgået 03. maj 2024)

Anvendt udgave: Louis Hjelmslev og hans kreds

Ophavsret: Materialet kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge det til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

19-1911

endnu et semester delvis gentagelse hos en fjerde lærer (foruden dem i deres tre fag).

Men dette kan jo uden skade vente til senere.

m.h.t. min eventuelle lektorudnævnelser, saa er det i dag gaaet videre fra konsistorium, men det kan jo godt vare maanedar, før den er i orden fra ministeriet, og det hele kan jo endnu gaa i fisk af politiske grunde, saa det er vanskeligt at planlægge noget. - Men i hvert fald har jeg jo nu efter Deres sidste aftale med Hammerich forpligtet mig til at læse over tysk fonetik i alle tilfælde, hvad enten det bliver som assistent eller lektor.

For resten var jeg alligevel nær blevet adjunkt. Hans Madsen Sørensen blev nemlig udsendt ved konsistorieudvalget, fordi han ikke vil opgave sin adjunktstilling ved skolen. Og saa stod det mellem mig og to naturvidenskabsmænd. Og ifølge Karlgren havde en tale jeg havde holdt ved Kvinderegensens aarsfest i mandags nær gjort udslaget (!) idet den saubart havde gjort indtryk paa Poul Johs. Jørgensen. Disse ikke-videnskabelige betragtninger blev dog ikke taget tilfølgelse, og det blev naturvidenskabsmanden. Det vilde dog ellers være en ny og nem maade at faa en stilling paa.

--- Jeg er ked af, at jeg var saa lidt tjenstvillig m.h.t. at hente konvolutter hos Holger Pedersen. Men De kunde ikke have ramt et uheldigere tidspunkt ~~end~~ for en saadan forespørgsel. Jeg var forkølet, havde ondt i halsen og i hovedet og i maven og flere andre steder, var sur over, at jeg ikke havde faaet bestilt nok de foregaaende dage, og endelig var jeg en halv time i forvejen blevet ringet op af nogle som overtalte mig til at hjælpe med noget, jeg hverken havde tid eller lyst til, saa jeg havde lige svoret en dyr ed, om at nu rørte jeg mig ikke yderligere af stedet, hvem der saa opfordrede mig. --- Men hvis det skulde være en anden gang ...!

Venlige hilsener

Deres hengivne

S. Hjelmslev

ps. Der kunde godt paa grund af mine maskinelle udgydelser skrives en afhandling om metatesens psykologi.

- Jeg haaber at komme i morgen, hvis forskyldelsen holder sig inden-

for rimelige grænser.