

Titel: BREV TIL: Hans Jørgen Uldall FRA: Louis Hjelmslev (1936-01-17)

Citation: "BREV TIL: Hans Jørgen Uldall FRA: Louis Hjelmslev (1936-01-17)", i *Louis Hjelmslev og hans kreds*, s. 1. Onlineudgave fra Louis Hjelmslev og hans kreds: https://tekster.kb.dk/catalog/lh-texts-kapsel_032-shoot-workidacc-1992_0005_032_Uldall_0300/facsimile.pdf (tilgået 18. juli 2024)

Anvendt udgave: Louis Hjelmslev og hans kreds

Ophavsret: Materialet kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge det til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

11 NyVestergade, KM. K.
17/1/1936

Kære Uldall,

Tak for Deres brev idag og for de tilsendte cenologica. Jeg vil blot sende Dem et par ord som svar, da jeg vistnok ikke de nærmeste dage naar at beskæftige mig med vor ædlervidenskab. Der er adskillige pligter, som hviler paa mig, og januar er snart løbet.

Det er beklageligt at Deres medium er sygt, men kunde det ikke ogsaa føre til at De tog tidligt til Aarhus og opsatte studiet af Rovsøsk til mediet kommer sig? Har De opgivet planen om at bo i Aarhus og fastholde Udby som officiel adresse? I hvert fald haaber jeg paa i det mindste een konference nogenlunde tidligt i februar. Vi kan jo ikke komme længere, før vi er blevet enige om de prosodier, og det er vi stadig ikke.

Naar De vænner Dem til tanken om at blive landflygtig igen, maa jeg sige Dem, at den vænner jeg mig til gengæld ikke til. Kan De tænke Dem, hvad der vilde være blevet af kenematikken, hvis De al denne tid havde siddet i Ny Guinea? Det var aldrig gaaet, jf. den nylige skriftlige diskussion, der i saa fald vilde have strakt sig over mindst tre maanedes og endda ikke bragt nogen klaring.

Altsaa: jeg glæder mig til fortsat fleraarigt samarbejde i Danmark.

Deres hengivne

Hjelmslev