

Titel: BREV TIL: Alf Axelssøn Sommerfelt FRA: Louis Hjelmslev (1958-03-11)

Citation: "BREV TIL: Alf Axelssøn Sommerfelt FRA: Louis Hjelmslev (1958-03-11)", i *Louis Hjelmslev og hans kreds*, s. 1. Onlineudgave fra Louis Hjelmslev og hans kreds: [https://tekster.kb.dk/catalog/lh-texts-kapsel\\_028-shoot-workidacc-1992\\_0005\\_028\\_Sommerfelt\\_0140/facsimile.pdf](https://tekster.kb.dk/catalog/lh-texts-kapsel_028-shoot-workidacc-1992_0005_028_Sommerfelt_0140/facsimile.pdf) (tilgået 13. juli 2024)

Anvendt udgave: Louis Hjelmslev og hans kreds

Ophavsret: Materialet kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge det til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

11.3.1958.

Hr. professor dr. Alf Sommerfelt,  
Sandbekken,  
Tvetenveien,  
Alnabru (ved Oslo) (Norge).

Kære Sommerfelt,

Mange tak for dit brev af i går.

Videnskabernes Selskab holder møde hver fjortende dag indtil midten af maj, og altid fredag aften. De to sidste møder i sæsonen bliver i år den 25. april og den 9. maj.

Det ville af flere grunde passe afgjort bedst, om du kunne komme den 25. april og et par dage forud derfor. Hvis du ~~kun~~ kan komme i maj, skal jeg nok prøve at indrette det; men i maj bliver det erfaringssagligt vanskeligere at få folk til at komme i Lingvistkredsen, og der kan ikke uden stor vanskelighed tænkes på nogen anden mødedag i maj end tirsdag den 6., som jeg forstår er umulig for dig af hensyn til datoerne for dine foredrag i London. Desuden er jeg som sagt selv på landet i maj mindst og kan af familiegrunde ikke let tage op hold i byen, og heller ikke modtage dig (jer) i mit hjem, hvad naturligvis både Vibeke og jeg selv meget gerne ville.

Da jeg af dine oplysninger forstår, at du ville kunne lægge dine foredrag i Dublin umiddelbart efter 26. april, ville jeg bede dig såvidt muligt komme til København inden den dato. Lingvistkredsenes ordinære mødedag er tirsdag, og den 22. april ville derfor passe særlig godt for Lingvistkredsen. Men der er dog ikke noget i vejen for at holde møde onsdag den 23. eller torsdag den 24.

Dit emne og din, som du siger, causerende form vil passe aldeles udmerket i Lingvistkredsen.

Vi ser så bort fra en universitetsforelæsning af dig, da jeg forstår at du nædig vil forberede flere egentlige foredrag.

4/53 h

Hvis jeg kan være dig til nogen praktisk nytte med hensyn til Videnskabernes Selskab, vil jeg med glæde dette; det vil i alle fald være praktisk, om jeg anmelder dit bessg ikke alene til sekretæren, men også til Selskabets president, der sikkert gerne vil modtage dig også privat, som han meget ofte gør, når udenlandske medlemmer er i byen. Andet behøves næppe, med mindre du ønsker selv at give en videnskabelig meddelelse på mødet; det ville jo være fornøjeligt, og skulle i så fald helst være af kort varighed; men du får vel næppe tid til at tænke på det. Hvad der ellers skal ske på dette møde, ved jeg naturligvis ikke endnu. Hvis du vil tale, vil jeg råde til at anmelder det i god tid.

I midlertid, måske foretrakker du direkte forbindelse med Jakob Nielsen, som jo er din gode bekendt, så at min mellemkomst er overflødig. Gør, som du helst synes.

Lad mig snarest vide nærmere om dine planer. Vi vil glæde os meget til et have dig her, udenfor lufthavnen, som du vist ofte passerer i smug. Smuglig ville det glæde os meget, hvis Aimée kommer med.

Mange venlige hilsener til jer begge fra os  
din hengivne

Louis Hjelmslev