

Forfatter: Larsen, Karl

Titel: Udrag fra Under vor sidste Krig

Citation: Larsen, Karl: "Under vor sidste Krig", i Larsen, Karl: *Under vor sidste Krig*, Gyldendal, 1897, s. 365. Onlineudgave fra Arkiv for Dansk Litteratur: https://tekster.kb.dk/catalog/adl-texts-larsenk_11-shoot-idm140053903781488/facsimile.pdf (tilgået 20. september 2021)

Anvendt udgave: Under vor sidste Krig

haabe, at I ikke taber Eders Humør. Jeg véd nok, at man ikke kan glæde sig over det, men man maa se Sagen fra den rigtige Side. . .

Hvad angaar med Hensyn til mig, da har jeg det godt, vi maa hænge godt i. . . Uniformen har vi ikke faaet endnu, men den kommer om nogle Dage. . .

Jeg gaar ikke meget ud, men bliver for det meste hjemme, skriver og læser. . . Den første Dag, jeg var hos N. N., var der en Apotekerfrue og en Frøken, en Præstedatter fra Kallundborg, de syntes saa godt om mig og spørger bestandig om mig, skønt jeg kun talte med dem en $\frac{1}{2}$ Time. Jeg syntes, det netop var en god Begyndelse, det var Dagen iforvejen, inden jeg meldte mig her paa Skolen, men nu frygter jeg, thi her skal kasseres en 50 Stykker, saa det kan godt være, at jeg er iblandt dem, jeg vil ikke haabe det, men man maa finde sig i Skæbnen. . .

Alting er ellers saa dødt her i København, det er ligesom man var paa Landet. . . Nattegn kan man faa til Kl. 1, men man faar det kun nødigt. Jeg har ikke haft det endnu og skal heller ikke have det. . .

Den 2. Februar 1864.

. . . Jeg har da nu faaet Uniformen, og det er en rigtig smuk og god Dragt. Benklæderne er af lyseblaat, sribet Klæde, Frakken véd I jo nok, hvorledes den er. Kappen er af mørkeblaat Klæde, stor, varm og fuldkommen, Kasketten mørk, og koster den Slags 20 Ø . Jeg er, ligesom jeg var