

Forfatter: Ingemann, B. S.

Titel: Edvard

Citation: Ingemann, B. S.: "Edvard", i Ingemann, B. S.: *Procne*, Boas Brännich, 1813, s. 48.
Onlineudgave fra Arkiv for Dansk Litteratur: <https://tekster.kb.dk/catalog/adl-texts-ingemann05tom-shoot-workid54880/facsimile.pdf> (tilgået 27. oktober 2021)

Anvendt udgave: Procne

Ophavsret Materialet er dedikeret til public domain. Du kan kopiere, ændre, distribuere og fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk dog altid at kreditere ophavsmanden.

[Læs CC0-erklæringen.](#)

E d v a r d

[en Føtst-Ballade efter Herder.]

Hvi er dit Glavind saa blodrødt vel?

Edvard, Edvard!

Hvi er dit Glavind saa blodrødt vel?

Dg du gaaer saa forrigfuld her? — D!

D! jeg har slagen min Falk ihjel,

Moder, Moder!

D! jeg har slagen min Falk ihjel,

Som den har jeg Ingen meer. — D!

Din Falk haver ei saa rødt et Blod,

Edvard, Edvard!

Din Falk haver ei saa rødt et Blod,

Velkend mig det frit min Søn! — D!

D! jeg har dræbt min Sønger god,

Moder, Moder!

D! jeg har dræbt min Sønger god,

Dg den var saa stolt og skjøn. — D!

Din Høst var gammel, den døde vist selv,

Edvard, Edvard!

Din Høst var gammel, den døde vist selv,

Dig trykker en anden Nød. — D!

D! jeg har slagen min Fader ihjel,

Moder, Moder!

D! jeg har slagen min Fader ihjel,

Dg vee mig vee! han er død. — D!

Dg hvad vil du nu vel gjere for Nød?

Edvard, Edvard!

Dg hvad vil du nu vel gjere for Nød?

Min Søn! du mig Mere tilfaae! — D!

Paa Jorden ei holte skal min Jod,

Moder, Moder!

— 50 —

Haa Jorden ei hulle skal min Fod,
Over viden hav vil jeg gaae. — D!

Hvad bliver der saa af din Gaard og dit Huus
Eduard, Eduard!

Hvad bliver der saa af din Gaard og dit Huus
Saa herligt og kjent at see. — D!

Det lader jeg staae til det synker i Grund,
Moder, Moder!

Det lader jeg staae til det synker i Grund,
Vil aldrig mere det see. — D!

Din Hustru, dit Barn, hvad bliver der af dem?
Eduard, Eduard!

Din Hustru og Barn, hvad bliver der af dem?
Naar du over Havet er. — D!

Verden er stor, lad dem bette sig frem!
Moder, Moder!

Verden er stor, lad dem bette sig frem!
See seer dem aldrig meer. — D!

— 51 —

Men hvor vil det med din Hjer Moder gaae til?
Eduard, Eduard!

Af! hvor vil det med din Hjer Moder gaae til?
Min Sou! hvor vil det gaae til? — D!

Forbandelse med dig! og Helvedes Ild!
Moder, Moder!

Forbandelse med dig, og Helvedes Ild!
Lhi du, du har raadt mig dertil. — D!