

Forfatter: Knudsen-Hjortø, Knud

Titel: Udrag fra Folk

Citation: Knudsen-Hjortø, Knud: "Folk", i Knudsen-Hjortø, Knud: *Folk*, 1903, s. 222.  
Onlineudgave fra Arkiv for Dansk Litteratur: [https://tekster.kb.dk/catalog/adl-texts-hjort\\_03-shoot-idm140364983414528/facsimile.pdf](https://tekster.kb.dk/catalog/adl-texts-hjort_03-shoot-idm140364983414528/facsimile.pdf) (tilgået 03. maj 2024)

Anvendt udgave: Folk

Lind kom ud og tog imod den sjældne gæst.

»Goddag, hr. overlærer. Ja, Deres frue vilde absolut ha mig med ind til kalle, med eller mod min vilje, og jeg så ikke noget middel til at undgå min skæbne, så her har De mig.»

»Det er os en ære,« sa Lind med en vis underdanighed.

Men hans kone var kvikkere: »Jeg måtte ligefrem ty til grovheder for at få vor provst med,« lo hun skælmisk.

»Som skal være Dem tilgivet, frue, hvis Deres kalle er lige så udmærket som Deres humør,« spøjte provsten.

Med strålende ansigt førte hun ham ind i stuen og fik ham anbragt i den mageligste af lænestolene, gik dernæst ud i køkkenet og gav sine ordrer om kager og likør med streng husmodermine, så det forstodes, at her gjaldt det noget alvorligt. Så skiftede hun atter ansigt og skyndte sig ind for ikke altfor længe at overlade underholdningen til Lind.

Døtrene kom ind og hilste, gik igen efter kallen og forsvandt så efter et vink fra deres moer, som provsten ikke opfattede.

»Provsten har haft mange forretninger i dag?« spurte fru Lind.

»Ja, jeg har såmænd. Vi skulde jo se lidt nærmere på realskolen og inventaret og så videre.«

»Nå. På realskolen, ja.«

Fru Lind vidste det meget godt. Overlæreren forholdt sig tavs og afventende. Dette måtte overlades til moer.

»Ja. De ved vel nok, at vi tænker på at omordne vore skoleforhold, det vil sige realskolen.«

»Så? Ja det kender min mand nok til. Jeg er jo ikke sådan inde i byens sager.«

Overlæreren rømmede sig bekræftende.

»Nej, jeg skal sige Dem, vi skal ha realskolen gjort kommunal i den nærmeste fremtid.«