

Forfatter: Knudsen-Hjortø, Knud

Titel: Udrag fra Folk

Citation: Knudsen-Hjortø, Knud: "Folk", i Knudsen-Hjortø, Knud: *Folk*, 1903, s. 247.
Onlineudgave fra Arkiv for Dansk Litteratur: https://tekster.kb.dk/catalog/adl-texts-hjort_03-shoot-idm140364983232016/facsimile.pdf (tilgået 27. april 2024)

Anvendt udgave: Folk

og det er der jo ikke noget at gøre ved. Han kunde jo ikke bekæmpe folks antipati, og han vilde måske heller ikke.»

»Nej, han troede vist, han kunde trodse sig igennem,« foreslog overlæreren.

»Det kan gjerne være,« nikkede fru Lind. »Men folk vilde jo ikke ha ham her. Derfor tog de deres børn ud af skolen, og da så oven i købet provsten heller ikke ønskede ham, så blev han jo nødt at sælge og komme bort.«

»Ja, dær gjorde byrådet en god handel,« indrømmede overlæreren åbenhjærtig.

»Han fik vistnok for skolen, hvad den var værd,« rettede fru Lind på det. »Men jeg er såmænd ikke ked af, at han forlod byen, skønt jeg vist bedre end nogen så hans gode egenskaber. Jeg tror for resten ikke, han mente noget ondt med sine besynderlige udtalelser, men han var nu engang smittet, og noget gjorde det vel også, at han gjerne vilde imponere os stakkels ukultiverede mennesker i sådan en lille by med sine vilde, moderne idcer. En vis ungdommelighed kan vel nok ha haft en del af skylden. Jeg er i alt fald meget villig til at anta det. Jeg tror, han vilde gjerne gøre indtryk med en vis demoralisasjon, det skal være pikant, så vidt jeg ved.«

»Men sådan noget gør bedre virkning i hovedstaden,« forklarede overlæreren. »Vi har sund sans nok til at smile af sligt, hvor Københavnerne, der ellers i visse henseender står over os, blir imponerede.«

»Ja ja,« sa konsulinden henvendt til fru Lind; »De var nu alligevel en af de ivrigste til at få ham væk.«

»Det er ikke ganske korrekt udtrykt, fru Harding. Derimod er det nok muligt, at jeg klarere end adskillige andre så den moralske fare, der var forbundet med at få ham fast knyttet til byen.«

»Ja ja. Det blir altså det samme,« fastslog fru kon-