

Forfatter: Gyllembourg-Ehrensverd, T. C.

Titel: Udrag fra Til den flyvende Post, fra 220

Citation: Gyllembourg-Ehrensverd, T. C.: "samlede skrifter af Forf", i Gyllembourg-Ehrensverd, T. C.: *samlede skrifter af Forf*, 1866-67, s. 278. Onlineudgave fra Arkiv for Dansk Litteratur: <https://tekster.kb.dk/catalog/adl-texts-gyllem12tom-shoot-idm139891795478912/facsimile.pdf> (tilgået 26. april 2024)

Anvendt udgave: samlede skrifter af Forf

og de kunne ikke mere skade dig." Min gode Søstersøu gjorde dog et forlegent og tøstet Ansigt ved denne Leilighed.

Jeg vilde aldrig blive færdig, dersom jeg skulde opregne de Scener af denne Natur, hvortil jeg har været Vidne. Jeg har i den senere Tid trukket mig meget tilbage fra min Søstersøns Huus, og derimod søgt ved bestandig Opmærksomhed og Heagivenhed at opmuntre Louise og træde i hendes Broders Sted. Men hvorkidet kan nogensinde det Forvundue erstattes og komme tilbage! Jeg har kun den Sorg, at see denne saa livsglade Pige ligesom dødelig saaret i sit indre Væsen.

Jeg tilstaaer, at jeg ikke som min Forgjænger i Nybroposten Nr. 146 skriver disse Linier i det Haab, at Bedkommende skulde lægge dem paa Hjerte. Nei jeg er vis paa Det, hvad han kun frygter for: at disse Bedkommende hverken kunne eller ville forstaae mig. Men du, kjære Læser eller Læserinde! Dersom et Mennekses Skjæbue er lagt i din Haand, enten fordi det er afhængigt af dig, eller fordi det elsker dig, da tænk dig om, naar du læser denne min sanddrue Skilbring; husk af din Børnelærdom salig Dr. Morten Luthers Commentar over det Bud:

„Du skal ikke ihjelslaae.“

— 220 —