

Forfatter: Gyllembourg-Ehrensverd, T. C.

Titel: Udrag fra En Brevveksling (1843)

Citation: Gyllembourg-Ehrensverd, T. C.: "samlede skrifter af Forf", i Gyllembourg-Ehrensverd, T. C.: *samlede skrifter af Forf*, 1866-67, s. 319. Onlineudgave fra Arkiv for Dansk Litteratur: <https://tekster.kb.dk/catalog/adl-texts-gyllem10tom-shoot-idm139655190318608/facsimile.pdf> (tilgået 26. april 2024)

Anvendt udgave: samlede skrifter af Forf

Dag, og omtalte den nys oplevede Overraskelse, som saa uventet skulde møde os her, ligesom tildeelt af en god, men ironisk Skjæbne, der i hele denne Sag syntes at have leget Blindetul med os. Min Broder greb sit Glas og udbrød med humoristisk Pathos: „I denne stunnende Champagne vil jeg tømme et brusende Bæger for Hirschholm. Hvil være dig, skønne Egn, over hvilken min Lykkestjerne synes at skinne! Du sjunkne Skueplads for romantiske, veemodige Minder! man skal tiltale dig i Ossianske Toner, man skal sige: Stolte Kæmpe! du er falden i din Kraft og din Skjønhed! Udslettet af Jorden ere du og De, som vare med dig. Loffet af din Ros skal Vandrerer komme til Sletten for at søge dig, men han finder dig ikke. End ikke dine Vaaben lyse ham imøde fra Hallens ødelagte Muur, thi ogsaa de ere sønderbrudte og givne til Priis for de vilde Vinde. Keent tilintetgjorte ere de og al din Herlighed! Men trost dig! Dit Minde lever, du har faaet din Sang, og Landerne søvde paa Taagens Vinger og lytte til „den tungsindige Sanger.““

Og hermed maa jeg slutte. Lev vel, min Wilhelm! Kom snart til din længjelsfulde

Sophie.

