

Forfatter: Gyllembourg-Ehrensward, T. C.

Titel: Udrag fra Findeløn (1834)

Citation: Gyllembourg-Ehrensward, T. C.: "samlede skrifter af Forf", i Gyllembourg-Ehrensward, T. C.: *samlede skrifter af Forf*, 1866-67, s. 58. Onlineudgave fra Arkiv for Dansk Litteratur: <https://tekster.kb.dk/catalog/adl-texts-gyllem04tom-shoot-idm140047933511424/facsimile.pdf> (tilgået 25. april 2024)

Anvendt udgave: samlede skrifter af Forf

af Bogen, og derved tabte den Kuv, som har været mig en indirecte Beviis til min Lykke. Jeg bør nu imidlertid ikke længere beholde den, men skal endnu idag sende den til Fodpost-Contoret, hvor De kan afhente den, imod at forevise en Prøve af det Bomuldstoi, hvortil Magen findes i Kurven.

Saaledes som alt Dette nu har vendt sig, kan jeg vel tænke, at De ønsker at forblive anonym. Jeg lover derfor herved, at jeg — hvormeget jeg end vuslede at gjøre Deres nærmere Bekjendtskab — dog aldrig skal anvende min Gjætningsgave paa at udfinde Deres eller Deres Familjes Navn. Men mine bedste Døtter skulle altid følge Dem og Deres, og den mig ubekjendte Mathilde. Til trods for de Skygger, under hvilke De har ladet Deres Cousine fremtræde for min Phantasi, tvivler jeg dog ingenlunde om, at hendes bedre Natur jo med Tiden vil gjøre sig gjældende: ja jeg haaber endog, at den lidet løvende Forbindelse, som hun er isærb med at knytte, muligen kan bidrage dertil. Thi udvev af en lav og egennyttig Moders Indflydelse, og selv i Besiddelse af den Velstand, som hun nu tillægger en altfor stor Værdi, vil hun føle, hvor fattig man kan være, endog midt i al Jordens Herlighed; og denne Erfaring vil vende hendes Sind til de høiere Gøder, som jeg da af Hjertet vil ønske at maatte blive hende til Deel.

Jeg slutter med det Ønske, at jeg engang her paa Livetsvei maa være saa heldig at møde Dem, og da finde Leilighed til at vise Dem, hvor meget jeg er

Deres Ven,
 Y***