

Forfatter: Drachmann, Holger

Titel: Ved Siden af mig spilles der Klavér

Citation: Drachmann, Holger: "Ved Siden af mig spilles der Klavér", i Drachmann, Holger: *Samlede poetiske Skrifter*, 1906-1909, s. 468. Onlineudgave fra Arkiv for Dansk Litteratur: <https://tekster.kb.dk/catalog/adl-texts-drachmann08tom-shoot-workid57459/facsimile.pdf> (tilgået 20. april 2024)

Anvendt udgave: Samlede poetiske Skrifter

Og navnlig en Fætter var særlig galant —  
En Kammerjunker og Løjtenant.

Hun svæved med ham i de saligste Sving —  
Alle smaa Løjtnanter saa' sig omkring;  
Hun dansed med ham paa sin letteste Taa —  
Hun glemte skøn Havmand i Bølgen den blaa.

Agnete, hvi trækker saa tungt Du dit Vejr?  
Der staar en fremmed i Døren dér;  
Hans Dragt er beskeden — jeg siger for sandt,  
Aldrig det Snit jeg i Garden fandt!

Agnete, Kusine, jeg elsker Dig højt;  
Du bryde Dig ikke om ham en Døjt!  
Og var Du kanske hans forlovede Brud,  
Hele din Garde skal smide ham ud! —

De slog til den Havmand — han slog igen;  
Dér laa den Garde paa Valen hen;  
Da lo han saa højt, at en Kellner fik ondt —  
Og saa var han borte, samme Sekund.

De søgte hans Spor fra Hotel til Hotel —  
Ej altid har Politiet Held.  
Men Ugen efter Agnete man fandt  
Forlovet med X ... Premierløjtenant.

---

**Ved Siden af mig spilles der Klavér.**

Ved Siden af mig spilles der Klavér —  
Blødt svulmer Toner op bag Tonerækker,  
Lig Havet, naar man ej dets Strandbred ser  
Men kun de fjerne Toppe, der bedækker  
Med Aske Issen og i Sæk sig hyller ...

O hvilket Bods og Bedrings Rytmemylr,  
Og hvilken Korsang, som min Sjæl fortryller!

At tænke sig: et halvforstemt Klavér —  
Og saa den Bølgeverden, som det rummer!  
Et graadspændt Bryst, som ej kan græde mer,