

Forfatter: Drachmann, Holger

Titel: Udrag fra Med et broget Blad

Citation: Drachmann, Holger: "Samlede poetiske Skrifter", i Drachmann, Holger: *Samlede poetiske Skrifter*, 1906-1909, s. 469. Onlineudgave fra Arkiv for Dansk Litteratur: <https://tekster.kb.dk/catalog/adl-texts-drachmann08tom-shoot-idm139873597674256/facsimile.pdf> (tilgået 20. april 2024)

Anvendt udgave: Samlede poetiske Skrifter

Et Ocean af vellyd-dæmpet Kummer,  
Et Hav af Fjernhed, som min Sjæl fortryller ...

O grib mig — røv mig med — Du Rytmemønt,  
Mens i mit Intets Bodsdragt jeg mig hyljer!

Med et broget Blad.

Saa' Du det Blad, som Blæstens Haand afrev,  
Som daled ned blandt andre gule Blade,  
Som funkled kort i Solen, og saa drev  
Bort for sin Rest af Liv et Steds at lade;  
Som blev til — ja hvem véd til hvad — til Muld,  
Til Støv, til Luft; thi ingenting forsvinder:  
Saa Du det Blad? Dets sidste Glimt af Guld  
Opfylder mig med Livets gjaldne Minder.

At spire, vokse ud, at dø — at glemmes,  
Det er det skabtes Lov; men af *den* Lov,  
Som mange finder haard, jeg ikke skræmmes;  
Hver af os er et Blad i Livets Skov,  
En Evighed der er, men for det *Hele!*  
Vi kan ej haabe, Du saa lidt som jeg,  
At tælles med som noget stort; ak nej,  
Vi er kun Værkets bitte, bitte Dele.

Vi tør ej se paa dem og ængstlig grunde  
Paa disse Ord: *hvorfra? hvorhen? hvorfor?*  
Er ikke *hele* Livets Ære vor,  
Saa længe vore Tanker fødes sunde?  
Naar de, som har undfanget os i Gaar,  
Naar de i Dag skal lægges under Mulde,  
Saa læger Livet os Skilsmisens Saar:  
Thi vi, som fødtes, atter føde skulle.

Vi har den spæde, sarte Spires Tid,  
Det friske Vaargrønts Tid og Sornrens Tider;  
Vi hører som en Kildes Rislen blid,  
Hvis Bølgetoner gennem Hjertet glider:  
Det hører aldrig op, har ej begyndt,  
Det risler Dage, Nætter, tidligt, silde  
Før den, som gennem Livet har sig skyndt,  
Før den, som aller sindigst gik og stille.