

Forfatter: Drachmann, Holger

Titel: Udrag fra Hoch-Osterwitz

Citation: Drachmann, Holger: "Samlede poetiske Skrifter", i Drachmann, Holger: *Samlede poetiske Skrifter*, 1906-1909, s. 60. Onlineudgave fra Arkiv for Dansk Litteratur: <https://tekster.kb.dk/catalog/adl-texts-drachmann07tom-shoot-idm140702590888528/facsimile.pdf> (tilgået 26. april 2024)

Anvendt udgave: Samlede poetiske Skrifter

Der stirrer fra den sprængte Port,
Som gjorde Fjenden Vejen trang,
Fra Kurens tomme Glug et stort
Mistænksomt Øje paa min Gang.

Og mens fra møre Skydeskaar
Der drysser Kalk ned paa min Vej,
Det er, som jeg et Spørgsmaal faar —
Men den, som spørger, ser jeg ej:

Om jeg er den, hvad eller den
Af Slægtens Blod, en Adelsmand,
Der nu som „Ahne“ gaar igen
Med Lejdebrev fra Dødens Land? —

Jeg ser mod Kurens tomme Glug,
Som ind i Kæmpetidens Nat,
Og svarer med et stille Suk
Idet mit Skridt jeg standser brat:

Jeg er ej Schenck v. Osterwitz,
Der maalte henved otte Fod,
Hin vældige Schenck Osterwitz,
Der ene Mand mod femten stod.

Jeg passer i hans Rustning ej,
Saa lidt som i de Tider ind —
Og dog jeg baner mig min Vej
Derop mod Ørne-Klippens Tind.

Jeg er en fremmed Sanger kun,
Der søger ind bag Murens Værn,
Der flygter, for en stakket Stund,
Fra Tidens Damp- og Møllekværn.

Jeg fører med mig Lejdebrev —
Mit Rejse-Pas jeg vise kan:
Det var min Længsel, som det skrev,
Min Længsel efter Sagnets Land.

Fra Kævl og Tvivl og Haan og Grin
Mod svunden Tid og svunden Skik
Jeg drages af hin Borgruin —
Skønt længst *det* Maal af Mode gik!