

Forfatter: Drachmann, Holger

Titel: Udrag fra En Juleaften

Citation: Drachmann, Holger: "Samlede poetiske Skrifter", i Drachmann, Holger: *Samlede poetiske Skrifter*, 1906-1909, s. 482. Onlineudgave fra Arkiv for Dansk Litteratur: <https://tekster.kb.dk/catalog/adl-texts-drachmann06tom-shoot-idm140199753173216/facsimile.pdf> (tilgået 24. april 2024)

Anvendt udgave: Samlede poetiske Skrifter

Og derpaa skreg Lines lille Fisker, idet han rev med de smaa, halvtoplukkede Hænder i det siakkels sølle, svage Bryst.

Knud kom pludselig fra Anholt med en god Vind og sagde sindig, men dog med en lille Bebrejdelse i Stemmen:

„Du faar gi' ham lidt af din Kaffeaar, Line!“

Drengen græd; Line saa' helt grædefærdig hen paa Knud, paa mig og paa den lille.

„Nu faar jeg give *min* Julegave!“ sagde Thiide. Og hun aabnede helt for sit Kjøleliv, lagde sin lille Pige til Rette ved sin ene hvide, hvælvede Halvkugle, og tog Drengen fra Line og lagde ham som en Kattekillling hen til sin anden hvide, hvælvede Halvkugle. Han sugede øjeblikkelig.

Men hun lænede sig lidt tilbage, medens Line sad ganske ordløs med Hænderne dækkende for sin svage Ernæringskilde.

Og Thiide lo hen for sig, med denne Latter, som de ubevidste, de gode og de stærke har den. Og hun sagde et underligt Ord, som jeg ikke glemmer:

„Her er Jule-Nadvere for fattig Folks Børn!“

Jeg tænkte paa mine smaa derhjemme. I dette Øjeblik hoppede de vel omkring det dejlige store Træ, i den store, høje Stue, med Malerierne, Bogskabet, Klaveret. I dette Øjeblik blev maaske mit Telegram læst op. Blot de havde faaet dette sidste med!

Men nu kan de jo faa det.