

Forfatter: Drachmann, Holger

Titel: Vi har for meget læst

Citation: Drachmann, Holger: "Vi har for meget læst", i Drachmann, Holger: *Samlede poetiske Skrifter*, 1906-1909, s. 417. Onlineudgave fra Arkiv for Dansk Litteratur: <https://tekster.kb.dk/catalog/adl-texts-drachmann05tom-shoot-workid57255/facsimile.pdf> (tilgået 18. april 2024)

Anvendt udgave: Samlede poetiske Skrifter

Og Børnene, de, som vi har og faar,  
Dem vil vi dog se i lidt bedre Kaar:  
Og derfor er det, vi søger  
At skaffe os Blade og Bager.

Det er ej den Føde, som finder Vej  
Til finere Møder og Gæster,  
Men et er sikkert: vi sluger ej  
Som forhen de „røde“ Romaner:  
De Revolutioner med Mord og Brand,  
De ligger ej længer for vor Forstand:  
Vi omstyrter dog ikke Troner,  
Vi danner „Associationer“.

Vi maler ej Fanden paa Væggen mer',  
Vi bruger vor Bogtrykkersværte  
Med større Omsigt og bedre Manér —  
Præcis som de fine os lærte;  
Vi høvler og limer og synger en Sang,  
Og gaar vi fra Teksten imellem en Gang:  
Nuvel, der er meget, som rester —  
Først bliver man Svend, og saa Mester.

---

Vi har for meget læst.

Ja det er vist: vi har for meget læst,  
Og hvad vi læste, har vi slet fordøjet;  
Paa Stumperne har vi til Blærer blæst  
Os op, — og se, vor Viden den var løjet.

Utroligt slider vi med Lod og Snorer  
For at faa Livets Urværk til at gaa;  
Vi regner ud, vi bytter om Faktorer,  
Og — saa gaar Uret dog med ét i Staa.

Vi har vor Hjerne ødt, vi mangler Blod,  
Og dog vil vi med Blod vor Fremtid købe!  
Du Folkets Aand, vær kun ved trøstigt Mod:  
Dig er det, som skal Fremtidsslægten døbe.

Det er din Sejghed, sunde Sans og Styrke,  
Som ej omkuld for Fraser bliver blæst:  
Det er *din* Gud, som vore Børn skal dyrke;  
Vi visner bort, — vi har for meget læst.