

Forfatter: Brandes, Georg

Titel: Udrag fra Rumænien

Citation: Brandes, Georg: "Samlede Skrifter", i Brandes, Georg: *Samlede Skrifter*, 1899-1910, s. 486. Onlineudgave fra Arkiv for Dansk Litteratur: <https://tekster.kb.dk/catalog/adl-texts-brandes11tom-shoot-idm140687029215984/facsimile.pdf> (tilgået 10. maj 2024)

Anvendt udgave: Samlede Skrifter

Stat! Den, der prækkede et nyt Korstog, vilde kunne rejse Kristenheden i den Anledning.

Dog selv om der ses bort fra alle udvortes Vanskeligheder, den indre Vanskelighed bliver tilbage.

Renan oplyste i sin Tid i sin lille Bog *Judaismen*, at Jødedommen er en Religion, men ikke betegner en Race, viste, hvor mange ikke-semitiske Elementer, der er indgaaede i Stammen, hvorledes Vesteuropas Jøder tildels nedstammer fra Fransk-mænd, Østeuropas tildels fra Khazarer, der for tusind Aar siden antog jødisk Religion, og han forklarede de jødiske Typer af Ghettoernes Indvirkning. I vore Dage har lærde og skarpsindige Forskere som den franskskrivende Goldstein eftervist den uamaadelige Blodblanding, af hvilken i Oldtiden Stammen fremgik, og i den senere Tid er Forskerne tilbøjeligst til siet ikke at antage Jøderne for Semiter. Saa Racens Renhed er i ethvert Tilfælde et Gøglebilled. Men nu har Sionismen mere og mere tilspidset sig om den Paastand, at Jøderne endnu den Dag idag er en Nation og som Nation maa kræve sin Stat — en Paastand, der sætter sig ud over alt det i totusind Aar Hændte. Det er især naar visse larmende Middelmaadigheder som Max Nordau optræder som Sionismens Ordførere, at den faar rent ud frastødende Former, og desværre synes det, som om han iblandt Sionisterne stifter Skole: en evindelig Pukken paa jødisk Nationalitet, uafbrudte, haanende Udfald mod de Israeliter, der er gaaede op i de Folkeslag, der har optaget dem iblandt sig, højroede Forsikringer om, at Jødehadet aldrig vil lægge sig og at den Jøde, der kalder sig Franskmand eller Englænder, er en foragtelig Person, der fornægter sine Brødre. Det er kun naturligt, at de store jødiske Finansdynastier holder sig tilbage fra en Bevægelse, der er saa ulogisk og saa ubehændig, og som formelig udæsker til en Uddrivelse som eneste Svar.

Forhaabentlig vil i dette Tilfælde som saa tit Tingenes Fornuft vise sig stærkere end Menneskenes, og Sionismens virkelige Følge alene være den, at om et hundred Aar Palæstina, opdyrket som en Have, og behoet af et Par Millioner vel oplyste og foretagsomme Jøder, afgiver et Tilflugtssted for dem af deres Stamfæller, hvem deres Fødeland intet Tilhold byder.