

Forfatter: Andersen, H. C.

Titel: Udrag fra Kun en Spillemand

Citation: Andersen, H. C.: "Kun en Spillemand", i Andersen, H. C.: *Kun en Spillemand*, udg. af Mogens Brøndsted , Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Borgen, i samarbejde med Nyt Dansk Litteraturselskab, cop. 1988, s. 198. Onlineudgave fra Arkiv for Dansk Litteratur: <https://tekster.kb.dk/catalog/adl-texts-andersen05val-shoot-idm139867559968688/facsimile.pdf> (tilgået 17. maj 2021)

Anvendt udgave: Kun en Spillemand

drømme, lo Bajatzo, saae paa ham, nikkede til *Ladislau*s og sang i østerrigsk Dialect:

»A Trämbiachl kaffa?  
I wisst rid: Zwegn we;  
I hå nur dan Gänzing Tram:  
Dan wōas i eh!«

Der staaer i den hellige Skrift en Historie om Frelseren i Templet, man førte for ham en Qvinde, som havde feilet; hun skulde dømmes, og han bød da den, som var feilfri, kaste den første Steen paa hende, da smeg de sig Alle bort. Lader os tænke derpaa, idet vi i den danske *Christian* kjende *Naomi*, lader os erindre hendes Opdragelse, hendes Omgivning og især hendes Anskuelse.

Hun var ene med *Ladislau*s.

»Jeg har gjort meget for Dig!« sagde hun med en Veemod i Stemmen, som aldrig før havde ligget i den. »Mon Du vil glemme det.«

»Du vil ellers nok erindre mig derom!« sagde han med et Smil.

»Nei aldrig!« svarede hun, »hvad Ende det endogsaa tog! jeg har handlet med min fri Villie; jeg led ikke de Mennesker om mig, jeg agtede dem ikke! Dig elsker jeg! Du kan dræbe mig, jeg elsker Dig dog! Det er som en Feber, der er i mit Blod! men aldrig har jeg følt mig lykkeligere! Et langt, consformigt Liv med gode Dage, som de kalde det, vænner mig! heller leve kort, men leve!«

»Mange Qvinder have elsket mig!« sagde *Ladislau*s, »jeg skal fortælle Dig naragtige Historier! Der er ei stort ved den hele Slægt! men Du er mere Mand end Qvinde, og derfor lider jeg Dig! ja elsker Dig, saa at jeg kunde blive skinsyg! – Dine Feil kjender jeg endnu ikke, men før vi komme til Wien have vi vel studeret hinanden. Deilig er Du! varm som en Qvinde skal være det, og Tanke har Du som en Mand!« Han kyssede hendes Læber og Pande. »Ved mit Bryst maa Du troe paa Madonna; for hende maa Du bøie Dig!«

*Naomi* slyngede sine Arme om ham og gjengjældte hans Kys. »Din Kone maa for det første endnu bære Moustacher!« sagde hun med et Smil. »Som den danske *Christian* er jeg ikke bange for at tumle min

\* »Kjøbe en Drømmebog? Jeg veed ikke hvorfor. Jeg har kun en eneste Drøm, den veed jeg hvad er!« Denne tyske Folkevise er af *Seidl*.