

Forfatter: Aakjær, Jeppe

Titel: Lidt Selvbiografi

Citation: Aakjær, Jeppe: "Lidt Selvbiografi", i Aakjær, Jeppe: *Artikler og Taler. - 1919*, Gyldendal, 1918-19, s. 129. Onlineudgave fra Arkiv for Dansk Litteratur:
<https://tekster.kb.dk/catalog/adl-texts-aakjaer04tom-shoot-workid55906/facsimile.pdf>
(tilgået 23. april 2024)

Anvendt udgave: Artikler og Taler. - 1919

har en mindre klassisk Oprindelse. Men ligesom et Selskab, der bereder sig til en Bjærgbestigning, ganske naturligt efterhaanden vil tabe dem, der har Tilbøjelighed for ømme Fødder, saadan vil den tilsigtede Procession næppe heller længe besværes af slige politiske *Gaa-med-Folk*.

Idet jeg herved haaber i nogen Grad at have tilfredsstillet Deres Frittelyst, er jeg med særdeles Agtelse Deres hengivne osv.

LIDT SELV BIOGRAFI.

(1901.)

I Oktbr. 1901 anmodede Cyldendal mig om at indsende en kort Selvbiografi til Brug for en Julekatalog.

Jeg skrev da nedensaaende skematisk Bagatel; imidlertid blev den tilbagesendt og erstattet med mit Digt: „Jeg er født paa Jyllands Slette.“

Jeg blev født 10. Septbr. 1868 i en ganske lille By — Aakjær — der ligger en Mil's Vej sydfor Skive ved en henrivende Eng, der Aaret rundt var fyldt af et skiftende, æventyrligt Dyre- og Planteliv. Da jeg var et halvt Aar gl., skal min Mor ha' lagt mig hen i den Tro, at jeg var død. En af Egnens Mirakeldoktorer reddede dog mit Liv ved at indsvøbe mig i et raat Faareskind. Midlet har været saa prøvet, at jeg de første 30 Aar derefter næppe led af det ringeste Hdebefindende.

Min Barndom har jeg skildret med næsten biografisk Nøjagtighed i „Bondens Søn“. — Mine Forældre var fattige Gaardfolk, der levede Hedebondens trælse og nøjsomme Liv. Vi blev efterhaanden 8 Søskende, og det var ingerlunde en Selvtølge, at vi skulde gaa mætte fra ethvert Maaltid. — Jeg vogtede Kvæg dels for mine Forældre dels for fremmede indtil Konfirmationsalderen; i dette halvville Liv under aaben Himmel indtogede jeg stor Kjærlighed til Naturen. Den Dag i Dag ved jeg endnu ikke, hvem jeg holder mest af, Dyr eller Mennesker. — Mine Forældre var en Tid meget pietistiske, og min Barndom var mærket af en udpræget Rædsel for Djævelen; senere har jeg lært at indse,

Aakjær IV.

at Livet har værre Djævlø end ham. — I 1882 kom jeg paa Staby Højskole for at uddanne mig til Vinterlærer. Kom hjem igjen og blev et Aars Tid Karl i min Fars Gaard; Efteraaret 1884 kom jeg paa Blaagaard Seminarium; tog her Præliminærexamen 1886, drog atter ud i Provinsen og fakkede om som Foredragsholder og Oplæser; tog flittig Del i det politiske Liv i Firserne; sad 1887 fast i 17 Dage for „Ophidselse“ af Klasser og Dele! 1888—89 var jeg paa Askov Højskole. Atter ude paa Foredragstævler; blev Friskolelærer et halvt Aars Tid i *Elbæk* ved Horsens; i 1890—92 Højskolelærer hos Morten Pontoppidan, først paa Hjørlande senere i Linnésgade i København. Fik alle-vegne Løbepas paa graat Papir, fordi jeg ikke kunde fremlægge Attest for at være i Besiddelse af den blandt Grundtvigianere saa stærkt efterspurgte Barometro.

Begyndte 1893 hos Ludvig Trier at studere til Artium, men da jeg ikke kunde finde mig i et Kursus' Tvang, læste jeg paa egen Haard alle Sprogene; Gud skal vide, det blev derefter; men Examen fik jeg (1895), selv om jeg endnu ikke har afhentet mit akademiske Borgerbrev. Cand. phil. blev jeg da ogsaa — 1896. — 1897 skrev jeg mit første Opus, en Pjese mod Vilhelm Beck; senere fulgte Fortællingerne: „*Bondens Søn*“, „*Vadmeisfolk*“, „*Fjandboer*“ og Digtsamlingen „*Derude fra Kjærene*“. Desuden har jeg leveret enkelte historisk-topografiske Afhandlinger til Tidsskriftet: „*Jysk Hist. og Topogr.*“.

Min Drøm var i sin Tid at blive cand. mag. i Historie (et Fag jeg stadig dyrker med adskillig Flid); men Examen maatte jeg opgive af Penge nød.

[Tilføjelse 8. Septbr. 1903.]

Er egentlig først nu klar over, hvad jeg vil med Digteriet. Helst vilde jeg „bryde Hede“, som mine Fædre har gjort; sætte et nyt Jærn i den jyske Plov. — Mit Livs Fordømmelse er en ulykkelig Kjærlighed. Jeg elsker Jylland indtil Taarer, men Jylland behandler mig som en Kanalje. Jyderne er et bibelstærkt Folk, og jeg har syndet mod baade Loven og Evangeliet. Der vil gaa 20 Aar, før jeg faar Tilgivelse for Ungdommens Synder, om jeg saa faar den.